



# Nieuwsbrief

## Alles is liefde



Een paar dagen later de nieuwe nieuwsbrief. Waarom? Omdat ik totaal geen inspiratie had. Ik heb daarom ook besloten te schrijven op het moment dat ik inspiratie heb, dus geen gepland tijdstip meer, maar lekker vanuit mijn intuïtie.

En deze is er. Februari, de maand van de liefde, alles is liefde, de maand van carnaval, ook liefde voor mij. Vanaf 11 november begint het al langzaam te kriebelen, welk pakje?

Welke versiering? Zal Xam (ons zoontje) het ook leuk vinden... En ja hoor, alles valt op zijn plek. Xam vindt het geweldig, springt, danst en loopt de polonaise als de Gelaarsde Kat. Weet je wat ik dan voel? Liefde, alleen maar liefde voor deze kleine man, voor deze mooie tijd van het jaar. Genieten van elkaar, als mag niks moet, heerlijk!

Alles is altijd liefde, kijk om je heen, de dagen worden weer langer, heel af en toe hoor je een vogel fluiten, de zon laat zich (iets meer) zien, mensen zijn vrolijk.

Natuurlijk heeft deze maand de speciale datum Valentijnsdag, 14 februari, maar waarom alleen deze maand? Ik zie liefde altijd. Niet alleen binnen mijn gezin, maar ook de liefde voor mijn praktijk (mijn tweede kindje), vrienden, familie, voor mezelf.

Vanuit mijn hart, mijn passie werk ik, dus vanuit liefde, toch?

Toch wil ook ik er deze maand bij stil staan, kijk eens om je heen, waar zie jij de liefde? Is het je kind wat je komt knuffelen, iemand die zegt dat hij van je houdt, je huisdier dat dansjes doet als je binnenkomt, de zon die zorgt dat je heerlijk kunt wandelen. Sta er eens extra bij stil, ik weet zeker dat je overal liefde ziet.

Ook bij Massagepraktijk Release & Heal krijgt de liefde een extra waarde. Er komt weer een mooie actie aan, dus let op!

Wil jij je **Valentijn**, of een **andere liefde** (lees moeder, vriendin, vriend, dochter, zoon, vader) deze maand **extra** liefde **geven**? Kom dan samen naar de praktijk, maak een afspraak en ontvang **tegelijk** een behandeling, hoe? Terwijl de ene van een **voetenbadje** met een **boekje** geniet, ontvangt de andere een **massage van 30 minuten** en andersom.

**Ieder geniet 30 minuten van een ontspanningsmassage, normale kosten €30 pp, deze maand voor €25 pp, dus samen €50.**

Ik wens iedereen 'ne manjefieke Vastelaovend/ Valentijn, geneet, maak plezeer en hōb leef.

Zie ik je na de carnaval?

Lieve groet,  
Denise



Share Tweet +1 Share



Facebook Website

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [info@massagepraktijkmaastricht.nl](mailto:info@massagepraktijkmaastricht.nl) toe aan uw adresboek.

